

Wat een fraaie lentedag!

Een historische dag: nog nooit was het zo 'warm' op 8 maart. Ik kan heel goed begrijpen, dat bij velen de fiets en de terrasjes meer trokken dan het Torna | Cultura-café. Maar toch... bijna 90 bezoekers zetten koers naar Aod Thoeer om op deze fraaie zonnige zondag te genieten van een heerlijke en gevarieerde middag vol zang, muziek en voordrachten. Hartverwarmend was het.

Een programma met liefde en plezier gebracht door enthousiaste gasten en muzikanten.

Anita Janssen vertelde met passie over het Toon Hermans Huis Roermond en Het Pact van Asselt, met tekst en muziek door Ton Custers, werd als een veelbelovend Openlucht Noormannenschouwspel gepresenteerd. Fons Heuvelmans kreeg veel applaus en waardering voor zijn stemmige liedjes. Jo Wijnen en Har Sniekers waren op de gekende en gewaardeerde wijze op dreef in hun literaire voordrachten. Het geheel werd op uitstekende wijze gepresenteerd door gastheer Arno Walraven.

Samengevat: een Torna | Cultura-café geheel in lijn met de succesvolle voorafgaande edities. Een lekkere middag genieten. Torna | Cultura heeft zondag jl. weer een goed product afgeleverd. De reacties waren lovend.